



DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Anadolu İmam Hatip Liseleri

VAKTI

K U Ş A N M A K

Güldeste



19-25 Aralık 2022

Sayı: 11

Ayet

“Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl; bir de sabah namazını; çünkü sabah namazı şahitlidir.”

(İsrâ Sûresi, 17-78)

Hadis

“Kulun Rabbine en yakın olduğu (an) secde hâlidir. Öyleyse (secdede iken) çokça dua ediniz.”

(Müslim, Salât, 215)

Camilerimiz

Emir Sultan Camiî

Güneşin doğuşuna tanık, servi ve çınarların arasında yükselen bir nefestir Emir Sultan Camiî.

Karşısında kulluğun, acizliğin, faniliğin sembolü Emir Sultan Mezarlığı. “Büyüklik kime layıktır?” sorusuna cevaptır sanki Bursa'nın gözdesinden yükselen ezan sesi.

Allahu Ekber, Allahu Ekber

Vefanın, aşkın timsali mabet yükselmiştir göklere, Hundi Hanımın refakatinde eşi Emir Sultan niyetine.

Şadırvan cennetten bir ırmaktır sanki temizler mabede giren müminleri.

Kırk penceresiyle işaret eder kırklara, erenlere, imana gönül verenlere. Sultanlar gönül verir mabetlere, yıkılsa bir depremde yeniden yükseltilir imanın aşkı ile.

Tekkesi, hamamı, çinileriyle tarihten bir hatıradır gönüllere.



Bursa

*Emir Sultân dervişleri
Tesbîh ü senâ işleri
Dizilmiş humâ kuşları
Emir Sultân türbesinde*

Bursalı Aşık Yünus



Şiir

**İbadet ehli ol hem özünü kaldırma topraktan
Vududan el yuyup rahat edüp şol nefsi yatırma**

[İbadet ehli ol, özünü topraktan ayırma; sabahları abdesî almayarak
nefsini yatırma! (sabah kalk ve abdesîle uykunu kaçır, nefsini kaldır!)]

Niyazi Mısrî

Öncülerimiz...

SİCİSTAN'DAN ANADOLU'YA
HADİSLERİN İZİNDE BİR ÖMÜR: **EBU DÂVÛD**

Büyük hadis imamlarından, hadislerin ve sünnetin yılmaz savunucularından Ebu Davud, Kütüb-i Sitte'den sayılan es-Sünen isimli eseriyle tanınır. İran ile Afganistan arasında sınır bölgesi olan Sicistan'da doğar. Bu nedenle kendisi Sicistanî ya da Ebu Dâvûd es-Sicistanî olarak da isimlendirilir. Ebu Dâvûd, Hicri 202 senesinde (Miladi, 817) Sicistan'da doğar, 275 yılında (Miladi, 889) Basra'da vefat eder.

Ebu Dâvûd, diğer büyük hadis âlimleri gibi hadis öğrenme niyetiyle uzun yolculuklar yapar. Sicistan'da başlayan ilim yolculuğu, Bağdat, Basra, Humus, Şam gibi şehirlerde devam eder. Yol güzergâhının önemli duraklarından birisi de Tarsus'tur. Orada yaklaşık yirmi yıl geçirir. Gezdiği şehirlerde hadis âlimlerinin meclislerine katılır, ilim sofralardan beslenir, hadis ve sünnette zirveye ulaşan âlimler arasında öne çıkar.

Ebu Dâvûd, hadislerin zayıfını sağlamından ayırmada, rivayetlerdeki eksiklikleri tanımada ve ravileri hadis usulünün ince ve hassas terazine göre değerlendirmede öne çıkar.

Sadece dört hadisin bile iyi Müslüman olmak isteyen bir insan için yeterli olduğunu söyler Ebu Dâvûd. **“Ameller niyetlere göredir.”, “Müslümanın üzerine vazife olmayan işleri terk etmesi, onun Müslümanlığının güzelliğini gösterir.”, “Kişi kendisi için istediği bir şeyi (iyiliği) mümin kardeşi için de istemezse iyi mümin olmaz.”, “Helal de bellidir, haram da. Bu ikisi arasında olanlar, şüpheli şeylerdir. Kendini korumak isteyen şüpheli şeylerden uzak dursun.”** hadisleri Ebu Dâvûd'un işaret ettiği hayat ölçüleridir.



Esma ile Dua

Ey her şeyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin,
Ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren Muazzim,
Ey muhtaçların yardımına koşan Muavvin,
Ey her şeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen Mülevvin,
Hayatımızın sonuna kadar kulaklarımıza, gözlerimize sağlık ve selamet
ver, kuvvetten bizi düşürme. Günahlarımızı yok edip bizleri tertemiz eyle,
bizleri sözlerimizde yanılmadan muhafaza edip doğru kıl, kalplerimizdeki
düşmanlık, kin ve katılığı gider.

Esma-ün Nebi

Cebbâr ﷺ

“İslah edici, kahir, yüce, mütekebbir” demektir.

Allah'ın ismi olarak; “azgın ve kâfirleri kahreden, emir ve yasaklardan istediğini kullarına yaptırma gücü yetiren, onlara galip ve üstün gelen, devletlere derman veren, kırılanları onaran, yoksullara rızık veren Allah^(c.c)” anlamına gelir.

Peygamber Efendimiz ^(s.a.v)’in isimlerindedir.

Allah Resûlü ^(s.a.v), İslam’a ve Müslümanlara karşı haksızlık yapanlara karşı gereken mücadeleyi vermiştir. Allah yolunda mücadele ederek, insanların İslam’ı öğrenmelerine engel olup karşı gelenlere gereken cevabı vermiştir.

Peygamber Efendimiz asla kimseye bir haksızlık ve zulüm yapmamıştır.

Kadı İyaz, “Cebbâr” ismine şu anlamları vermiştir:

“Ümmetini hidayet ve talim ile ıslah ettiği yahut düşmanlarını kahru perişan eylediği, beşere karşı büyük bir mevkide ve yüksek bir mertebede bulunduğu için bu isim verilmiştir.”

“Cebbâr” kelimesi, “zalim, kibir ve gururlu, gaddar, azgın zorba, kahredici, merhametsiz...” anlamında kötü insanlar için de kullanılmaktadır.

Bu sıfat, Allah ve Resûlü için; “var olan güç ve kuvvetin adaletle, hakkaniyetle kullanılması, asileri cezalandırması” anlamındadır.

Bu konuda Peygamber Efendimiz uyarılmıştır:

“Biz onların dediklerini çok iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı (cebbâr) değilsin. Tehdidimden korkanlara Kur’an’la öğüt ver.” (Kâf, 50/45)

Peygamber Efendimiz, tüm insanların müslüman olmasını istiyordu. Bu konuda çok istekliydi. Onların İslam’ın güzel mesajlarını kabul etmeyince de çok üzülüyordu. Yüce Allah bu ayetle, Peygamber Efendimiz’e ^(s.a.v) teselli vermekte, tebliğ görevini yapmakla vazifesinin bittiğini, onları zorlayacak bir durumda olmadığını belirtir. Çünkü iman konusunda insanlar asla zorlanamaz. İman ve inkâr, tamamen gönül ve kalp işidir.

Müminlere karşı merhametli, kâfirlere karşı adaletli olan, kötü insanlara karşı gereken çabayı harcayan, cebbâr olan Allah Resûlü’ne ^(s.a.v) salât ve selam olsun.



İlmihal-Hasbihal

■ Bağımsızlık Marşı ve Bağımsızlığın İlanı

İnsanlar ezanla namaza çağrıldıklarında iki farklı durum sergilerler:

Bir; dünyada her hangi bir şeye bağımlı olduğu için bağlarını koparamayıp çağrıya uymayanlar.

İki; Allah çağırınca bağlantıda olduğu şeylerle, bağlantısını kesip, yaratılan her şeye karşı bağımsızlığını ilan edenler.

Hz. Mevlana; “Kul oldum, kul oldum, kul oldum! Ben sana hizmette iki büküm oldum. Kullar âzat olunca şâd olur; ben Sana kul olduğumdan dolayı şâd (mesut, bahtiyar) oldum.”

Kâinatta Allah'ın varlığına, birliğine sessiz bir şahitlik vardır. Ezan, bu sessiz şahitliğin seslendirilmesidir.

Kâinatı küçültsen insan olur. İnsanı büyütseydi kâinat olur.”

Ezanı duyduğunda şunu diyeceksin: “Allah verendir, dünyada yaratılan her şey verilendir, benim görevim vereni, verilen her şeyden daha fazla sevmek ve O'nun çağırıldığı yere gitmektir.”

*Beş Vakit Kılınan, Her Vakit Yaşanan
NAMAZ Bana Ne Diyor?”,
Veli Tahir Erdoğan, Bilge Oğuz Yay.*

Kur'an-ı Kerim Okuma Çizelgesi

Gün / Okuma	Sayfa	Hizb	Cüz	Ezber
Pazartesi				
Salı				
Çarşamba				
Perşembe				
Cuma				
Cumartesi				
Pazar				



Tefekkür İklimi

Namazgâh Evler

Huzur ve güven mekânıdır evler, içinde çoğalırsa secdeler. Rabbin yoluna yürüyen yiğitler, evleri namazgâh edinirler. Her türlü kötülükten korunmanın limanıdır Allah'a el verilen evler. Müjdedir Allah'tan gelen haber; Kurtuluşa erecektir elbet müminler, evlerini namazgâh edinenler.

Hız. Musa, Hız. Harun, Hız. İsa ve Hız. Muhammed (s.a.v.) Peygamberlerin hepsindeki ortak mesaj; Allah vardır, birdir ve yaptıklarımızdan bizi hesaba çekecektir, mesajıdır.

İnanan insan, Allah'tan uzak olmaz, evleri mezarlık gibi namazdan boş kalmaz. Seviyorsan Allah'ı bedeli vardır, bu bedel namaz ile ödenmelidir.

"Biz de Musa ve kardeşine: Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın, namazlarınızı da dosdoğru kılın. (Ey Musa!) Müminleri müjdele! diye vahyettik." (Yunus suresi, 87. ayet)

Namaz Çizelgesi

19-25/12/22

Gün / Vakit	Sabah	Öğle	İkinci	Akşam	Yatsı
Pazartesi					
Salı					
Çarşamba					
Perşembe					
Cuma					
Cumartesi					
Pazar					





İyilik Ailesi

Arkadaşıma Kantinde Bir Şeyler İkrâm Ettim

Öğle tatilinde kantinden yemek yemeye karar verdim. Paramın çantamda olup olmadığına baktım. Evet, yerindeydi. Rahatladım. Her sabah babam bana harçlığını veriyordu. Cuma günleri de annem veriyordu.

Yolda arkadaşşıma rastladım.

“Merhaba Verda.”

“Merhabalar Miraycığım.”

“Yemeğe mi gidiyorsun?”

Verda'nın rengi değişti sanki. Ne cevap vereceğini düşündüğü belliydi. Benim cevap beklediğimi görünce kem küm etti:

“Eeee, şey. Aslında çok acıkmadım. Biraz acıktım. Yemesem de olur. Yesem de...”

“O zaman yiyelim.”

“Yok yok, ben sonra yerim. Haydi sana afiyet olsun.”

İçime kurt düşmüştü. Verda gerçekten acıkmadı mı? Yemek istemiyor mu? Yoksa parası mı yok üzerinde?

Aklıma bu sorular gelip gitmeye

başladı. Ben bu durumda yiyecek alamazdım.

Peşinden ben de gittim. Arkadaşımanın koluna girdim.

“Bana bak Verda. İtiraz istemiyorum. Kantine beraber gidip bir şeyler yiyeceğiz.”

Verda hâlâ nazlanıyordu. Onu âdeta sürükleyerek kantine götürdüm.

“Sen bugün benim misafirimsin. Başka bir zaman da ben senin misafirin olurum. Anlaştık mı?”

Bu sözlerim üzerine rahatlamıştı:

“Biliyor musun Miray! Paramı yitirmiştim. Yolda düşürmüş olabilirim. Param olmayınca da kimseden isteyemedim. Sen de beni zorlayınca aslında hoşuma gitti.”

“Ama arkadaşlar birbirine ikram ederler. Borç para da isteyebilirler. Bana söyleyebilirdin.”

Haftalardır yediğim en lezzetli öğle yemeği oldu. Arkadaşıma ikram ettim. Soframı ona açtım.

Mutluluğum gün boyu devam etti.



Son İzlediğim Film

Filmin Adı:

Filmin verdiği mesaj:



Son Okuduğum Kitap

Kitabın Adı:

Kitabın verdiği mesaj:



BULMACA

Yanda verilen kelimelerin bazıları bulmacaya yerleştirilmiştir. Sen de kalan kelimeleri anahtar sözcüklerden yararlanarak bulmacaya yerleştir.



HAC AHKAK
ALLAH
ABİT FIKİH
AMİN HELAL
CUMA İFTAR
FARZ İHLAS
MESH İHSAN
ÖĞLE NİSAP
RÜKÜ RÜKUN
ŞAVT SAHUR
UMRE SECDE

SEHİV ARAFAT
SELAM MÜSLÜMAN
ŞABAN
TAVAF
VİTİR

Cevabı haftaya.





LATİFELE-HİKMETLER

■ Bir Parça Kumaş

Dervişin biri Bayezid-i Bestami'ye gelerek bir istekte bulunur:

- Hazret, cübbenizin bir ucundan bana kesip verseniz de teberrüken (hayır umarak, mübarek olmasını dileyerek) yanımda taşısam, belki amellerim daha sağlam olur.

Pîr'in cevabı asırlara ışık tutacak türden olur:

- Ey evladım! Değil benden bir parça kumaş alıp yanında taşıman, vallahi benim derimi soyup sana giydirensem, eğer sen istikamet üzere olmasan, bunun sana hiçbir faydası olmaz!

